

Reisverslag Riga

'Hallo, mag ik u wat vragen?' Meestal: 'Ja, natuurlijk.' 'Ik kom uit Nederland en ik ben hier met een team van mensen uit Roemenië, Nederland en Letland op alle universiteiten in Riga om te leren over the Letse cultuur en religie. Mag ik u wat vragen stellen over uw cultuur en religie?' Meestal: 'Ja, oké dan.'

Na enig trial-and-error en leren van andere teamleden was dit de manier hoe ik studenten in Riga, Letland, benaderde (maar dan in het Engels). Het werd gevolgd door een persoonlijk gesprek, en een uitnodiging voor de avondactiviteiten. In dit gedeelte van de nieuwsbrief zal ik een korte beschrijving geven van wat wij IFES-studenten in Letland hebben gedaan voor het project genaamd 'Beyond Cultural Glasses' en zal ik een oproep doen tot gebed.

Wij Nederlandse studenten arriveerden in Riga in de avond van vrijdag 16 maart. De eerste twee dagen daarna waren we druk met het leren kennen van de Roemenen en Letten die ook betrokken waren bij het project, en het leren kennen van technieken om op een juiste wijze te communiceren met de studenten die we na die twee dagen zouden ontmoeten op de campussen.

De volgende vier dagen waren vooral gevuld met de volgende drie bezigheden:

- Het evalueren van de vorige dag, om ons gedrag te beteren;
- Het communiceren met studenten op de campussen, dit hield het leren kennen van de culturele en religieuze achtergrond van de studenten in, en het beschrijven van de eigen achtergrond en - indien gepast - het beschrijven van het Evangelie, en het vertellen over de avondactiviteiten die we zouden gaan organiseren.
- Het houden van een avondactiviteit, waar de mensen die we eerder die dag hadden uitgenodigd dus ook welkom waren: de eerste daarvan ging over culturen, in de tweede konden kritische vragen richting het christelijk geloof worden gesteld, in de derde werd er muziek gemaakt (door ons Nederlanders) en werden getuigenissen gegeven en in de vierde werd het Paasverhaal beschreven.

Na deze dagen kregen we nog een dag om Riga te verkennen, om nogmaals ons gedrag te evalueren en om afscheid van de anderen te nemen.

In deze dagen hebben we gesprekken gehad over de belangrijkste onderwerpen in het leven. Bid alsjeblieft voor de Letten die God nog niet kennen, dat zij Hem zullen zoeken en vinden, en voor de christelijke Letten, dat zij moed, liefde en wijsheid zullen hebben om de gelegenheid tot redding bekend te maken.

Travel report Riga

'Hello, may I ask you something?' Mostly: 'Yes, sure.' 'I come from Holland and I am here with a team from Romania, the Netherlands and Latvia on all universities here in Riga to learn about the Latvian culture and religious beliefs. Can I ask you some questions about your culture and religious beliefs?' Mostly: 'Yes, okay.'

After some trial-and-error and learning from team mates this was the way I approached students last week in Riga, Latvia. It was followed by a personal conversation, and an invitation for the evening activities. In this piece of the newsletter I will give you a short description of what we IFES-students did in Latvia for the project we called 'Beyond Cultural Glasses' and will I do a calling to prayer.

We Dutch students arrived in Riga in the evening of Friday March 16th. The first two days onwards were filled with activities to come to know the Romanians and Latvians who were also involved in the project, and to come to know some techniques to properly communicate with the students we would meet after those two days on the university campuses.

The following four days were filled mostly with the following three activities:

- an evaluation of the former day so as to improve our behaviour;
- communicating with students on the university campuses, this consisted of coming to know some of the student's cultural and religious backgrounds, a description of some of my own background and - if fitting - a spreading of the gospel, and telling about the evenings events we would organize.
- an evening activity together with some of the students we invited: namely one concerning cultures, one in which critical questions could be asked towards Christian faith, a music and story night and one in which the story of Easter was clearly described.

After these days, we got one day to visit Riga (again), to make another evaluation and to say goodbye to each other.

In these days, we've had conversations about the most important topics in life. Please pray for the Latvians who don't know God, that they will seek and find Him, and for the Christian Latvians, that they will have the courage, love and wisdom to make the opportunity to be saved known.