



Hoop

Leven in een onzekere wereld
IFES Jaarthema 2020-2021



Word ik gered?

Bijbelstudie 4 van 5 bij IFES-jaarthema
Kringleidersversie

“Er is ongelofelijk veel schade aangericht door het middeleeuwse onderwijs over hemel en hel. Dit onderwijs bracht mensen tot de overtuiging dat het enige wat echt belangrijk is, is dat je “ziel” naar de hemel gaat als je sterft. Gods plan met alle volken en de vernieuwing van de wereld werden uit het oog verloren – het werd redding uit deze wereld in plaats van redding ten behoeve van deze wereld. Mensen werden gefolterd door angst vanwege de eeuwige dreiging.” – Gert Jan Roest, Hoopvol Leven, 135.

“Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ – Jakobus 4

“We moeten niet vergeten dat in de Bijbel, zeker ook in de Psalmen, het komende oordeel van God iets goeds is, iets wat gevierd wordt, iets waar naar verlangd en gesmacht wordt. Het maakt dat mensen zingen van vreugde en de bomen in het veld in hun handen klappen. In een wereld vol onrecht, pesterij, geweld, arrogantie en onderdrukking, is de gedachte dat er eens een dag komt waarop de kwaadwillenden stevig op hun plek worden gezet en de armen en de zwakken hun rechtmatige deel krijgen het beste nieuws dat je je kunt voorstellen.” Tom Wright, Surprised by hope, 150, vertaling red.

Een bijbelstudie door
Bas van Dieren | bas@ifes.nl

Introductie

Hoop doet leven. Wie hoop heeft voor de toekomst kan door, ook wanneer het leven zwaar is, tegenzit. Maar wat heb je aan hoop bij de dood? Wat als alles hier ten einde komt?

De dood is voor veel mensen een schrikbeeld. We doen er alles aan om daar niet over na te hoeven denken. Associaties met de dood verdwijnen steeds meer uit het alledaagse leven. De dood heeft voor sommigen ook een associatie waar we soms geen raad mee weten: het oordeel.

Nadenken over het oordeel kan veel verwarring, angst en vragen oproepen. Vragen die je kan wegschuiven, maar dan soms nog blijven knagen. **Hoe weet ik zeker dat ik het oordeel door zal komen? Geloof ik wel genoeg? Word ik gered?**

In deze Bijbelstudie duiken we in de Romeinenbrief. We lezen over de geweldige hoop die God geeft. Hoop die doet leven, ook wanneer we sterven. Maar wat heb je daaraan als je twijfelt over je redding? En hoe kun je hier en nu hoopvol leven?

Bij het jaarthema van IFES Nederland in 2020-2021 (Hoop: Leven in een onzekere wereld) verschijnen vijf bijbelstudies. Dit is deel vier van die mini-serie. De andere bijbelstudies gaan over "Verrast door hoop" (deel 1), "Hoop bij tegenslag" (deel 2), "Hoop voor de wereld" (deel 3), en "En mijn buurman dan?" (deel 5).

Bijbel: Romeinen 5:1-11

(Herziene Statenvertaling)

¹ Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. ² Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

³ En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, ⁴ en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

⁵ En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. ⁶ Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. ⁷ Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. ⁸ God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. ⁹ Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. ¹⁰ Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.

¹¹ En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

1. Vergezicht

¹ Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. ² Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Paulus' brief aan de Romeinen is niet echt makkelijk te begrijpen. Het is als een bergwandeling: zwoegen en zweten om boven te komen, maar als je dan boven bent geniet je enorm van het uitzicht. Hier in Romeinen 5 krijgen we, na zwoegen en zweten, een uitzicht op de geweldige hoop die God ons geeft: hoop op 'de heerlijkheid van God', hoop die 'niet beschaamt' en 'behoudt van Gods toorn'!

Die hoop richt zich op zaken die we nog *niet* kunnen zien. (Rom. 8:24) Wat dan? Paulus noemt in hoofdstuk 8:

- 'Luister' (v.18) en 'vrijheid' (v.21) voor Gods kinderen, de 'bevrijding van ons sterfelijk bestaan' (v.23) als openbaar wordt dat we Gods kinderen zijn (v.23).
- De schepping die daarin deelt, en daarmee 'bevrijding' krijgt uit 'zinloosheid' en 'slavernij van de vergankelijkheid' (v.20-21).

Wauw! Het verhaal van God met deze wereld loopt volgens Paulus uit op een grote climax waarin de 'kinderen van God' en de hele schepping erbij worden bevrijd van alle zinloosheid, onvrijheid en dood (Rom. 8). Een wereld vol van de 'heerlijkheid van God'! We zullen lijken op Jezus en Gods karakter en heerlijkheid weerspiegelen als ware kinderen van de Vader. Vreugde! Vrijheid!

- Neem even een moment om je dit voor te stellen. Dat je zo vol bent van God dat je totaal vrij bent om te doen wat je wilt. Je hoeft je nergens meer voor te schamen, je zal nooit meer iemand anders of jezelf tegenvallen, maar totaal vol zijn van de Geest van God. Hoe zou dat zijn? Verlang je daarnaar?

Waarom heeft die toekomst, waarin we bevrijd zijn van zonde, te maken met vrijheid? Augustinus zei: "Heb Christus lief en doe wat je wilt." Dat is de christelijke vrijheid die ooit volledig zal zijn. Als ons hart vol is van Christus, valt onze wil samen met Gods wil en zijn we werkelijk vrij!

2. Oordeel, help?!

Maar zover is het nog niet.

In ons doen en laten wordt soms iets zichtbaar van wie God is. Zo zegt Jezus zelf: 'Laat je licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede werken zien *en jullie Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*' (Mat. 5:16) Maar dat licht schijnt lang niet altijd even fel, en soms lijkt de lamp wel uit of kapot.

Het is dan confronterend en wellicht beangstigend dat Paulus spreekt over het **oordeel** en de 'toorn' van God.

⁹ Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Alles wat niet hoort bij Gods Nieuwe Wereld zal worden weggedaan, alles gaat 'door het vuur' (1 Kor. 3:13-15), wordt gezuiverd, ontdaan van kwaad. Dat is waar Paulus over spreekt als hij het heeft over Gods toorn (v.9).

- Het oordeel van God kan ons bang en onzeker maken. We kunnen geplaagd worden door grote twijfel over hoe het met ons zal aflopen. Herken je dat in jouw traditie?
- Paulus spreekt over 'Gods toorn' en daarmee over het oordeel, een moment dat je leven – doen, laten, praten, denken – door God geoordeeld zal worden. Wat roept dat bij je op? Welke associaties? En welke gevoelens? Neem een moment in stilte om dit voor jezelf op te schrijven. Deel daarna wat je wilt in de groep.

3. Hoop die niet teleur zal stellen

Tóch zegt Paulus dat de hoop 'niet beschaamt' (v.5).

⁵ En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Met andere woorden: de hoop die God geeft, de hoop op zijn heerlijkheid, zal ons niet teleurstellen. Paulus wil dat de gelovigen in Rome er *zeker* van zijn dat ze het oordeel van God door zullen komen.

Hoe kan Paulus daar zo zeker van zijn? 'Omdat', zo zegt hij, 'de liefde van God in jullie harten is uitgestort.' (v.5) Met andere woorden: jullie hebben de liefde van God ervaren.

'Ik ervaar vaak zo weinig van Gods liefde.' Het is een uitspraak die veel gelovigen herkennen. Hoe weet ik nou zeker dat het goed is tussen God en mij als ik zo weinig liefde van Hem voel? Het is de basis voor veel twijfel, ook met het oordeel in het vooruitzicht.

- In hoeverre herken je je in de uitspraak 'Ik ervaar vaak zo weinig van Gods liefde?'
- Wat zou jou gerust kunnen stellen dat het goed met je afloopt als God gaat oordelen?

4. God *beweest* zijn liefde...

Ons Bijbelgedeelte stopt niet in vers 5. Gelukkig, anders zouden we stoppen bij de vraag naar onze ervaring van Gods liefde.

Als we te veel focussen op hoeveel we van Gods liefde voelen en ervaren, zal je merken dat er altijd reden blijft om te twijfelen over de zekerheid in onze relatie met God. Ons gevoel gaat immers op en af. Maar Gods daden van liefde zijn objectief waar, ongeacht onze ervaring. Dat is waar we na vers 5 op gewezen worden.

⁶ Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. ⁷ Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. ⁸ God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

- Iemand zei eens: 'Veel gelovigen lijden aan geestelijk geheugenverlies.' We zijn vaak geneigd te vergeten wat God voor ons heeft gedaan. Herken je dat?

Wanneer liet God zijn liefde zien? Toen we *goddeloos* en *zondaars* (v.5 en 8) waren. Kortom: onze zonde kon de liefde van God dus niet tenietdoen! Gods genade is juist dat Hij mensen liefheeft die van nature niks met hem te maken willen hebben. Voor hén stierf Jezus om ons te rechtvaardigen en bij God te brengen, met God te verzoenen, en ons hoop te geven.

In Romeinen 3:21-31 schrijft Paulus wat ons door geloof in Jezus geschonken wordt:

Verzoening: vrede tussen twee partijen die als vijanden met elkaar leefden. God heeft Jezus gegeven als 'middel tot verzoening'. (3:25) Jezus heeft alles wat de relatie met God in de weg stond door zijn dood en opstanding overwonnen.

- Sta even stil bij het feit dat Jezus stierf voor zijn vijanden. Wat doet dat met je?
- Voel jij je wel eens een vijand van God? Wanneer, of waarom?
- Even los van de vraag of je op die momenten werkelijk een vijand van God bent – wat betekent het voor jou als je zelfs op die momenten niet buiten Gods genade bent, omdat Jezus ook voor zijn vijanden is gestorven?

Als God zijn liefde geeft aan zijn vijanden, dan betekent dat veel voor wat 'geloven' inhoudt. In vers 1 lezen we dat we gerechtvaardigd zijn 'uit het geloof'. Het valt daarbij op dat christen-zijn vooral te maken heeft met 'ontvangen'. Het is ontvangen van God, veel meer dan dingen doen of laten voor God.

Je kunt op twee manieren naar geloven kijken:

- geloof als *voorwaarde* die maakt dat God het cadeau van verzoening geeft
 - geloof als datgene waarmee we Gods cadeau van verzoening *aanpakken*
-
- Wat is het verschil?
 - Welke van de twee bedoelt Paulus hier?
 - Maakt het uit voor je omgang met God vanuit welke vorm van geloof je denkt?
 - Hoe ervaar jij dat; heeft geloven voor jou vooral te maken met 'ontvangen van God' of met 'bepaalde dingen doen of laten voor God'?

5. ...en God *bewijst* zijn liefde!

Wie vertrouwt op Jezus kan hoopvol leven en met zekerheid de toekomst tegemoet zien. Die zekerheid is niet te vinden in ons van-dag-tot-dag-veranderende gevoel, maar in het besef van wat God voor ons in Jezus gedaan heeft. Maar dat niet alleen...

God spreekt door zijn woord, ook vandaag. In vers 8 lezen we:

*'God echter **bevestigt** Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.'*

'Bevestigt' (of 'bewijst', zoals de NBG vertaalt) staat in de tegenwoordige tijd. Keer op keer, in deze tekst, maar ook in veel andere teksten, drukt God ons op het hart hoeveel Hij van ons houdt. Hij nodigt ons keer op keer uit te vertrouwen op Hem, op wat Hij heeft gedaan en op wat Hij belooft en dus zal doen.

Leven uit Gods beloften

Welke beloften van God geven jou vertrouwen en hoop als je twijfelt, als je je hopeloos voelt? Een aantal suggesties vind je in de bijlage.

- Er zijn oneindig veel liederen geschreven over Gods liefde. Welk lied over de liefde van God raakt jou? Luister of zing er een met elkaar.
- God bewijst **nu** zijn liefde door je te wijzen op wat Hij voor je heeft gedaan, ook door deze Bijbelstudie. Sta daar eens bij stil. Wat doet het met je?
- In de brief Judas lezen we: '...houd vast aan Gods liefde.' (v.21) Hoe zou je dat kunnen doen?

6. Beloften bidden

We hebben de berg van Romeinen 5 beklommen en uitzicht gekregen op de hoop die God ons geeft. Hoop die sterker is dan onze angst en twijfel. Hoop die het oordeel over ons leven doorstaan kan, omdat Jezus voor ons het oordeel al doorstaan heeft.

- Denk nog even terug aan je associaties die je had over het oordeel (vraag 2 op pagina 9). Heeft deze Bijbelstudie daarop een ander licht geworpen?
- Wat neem je mee uit deze Bijbelstudie?

Hoopvol de toekomst inkijken gaat vaak niet vanzelf. Er kan van alles zijn – in ons en om ons heen – wat een vast vertrouwen op ‘de God van de hoop’ onder spanning zet.

In Romeinen 15:13 staat een zegengebed tot de ‘God van de hoop.’

- Denk even na in stilte: wat heb je van God nodig om hoopvoller te leven? Deel dat vervolgens met elkaar en bid voor elkaar.

Meebidden met Paulus

‘God van de hoop, maak ons vol van blijdschap en vrede in het geloven, opdat we steeds hoopvoller zullen zijn, door de kracht van de heilige Geest.’
(Rom. 15:13)

Bijlage: Hoop door Gods beloften te memoriseren

Ons gevoel komt niet altijd overeen met de realiteit van Gods genade voor ons. Soms twijfelen we, zijn we bang of verward. Ons gevoel komt dan niet overeen met wie we zijn door wat Jezus voor ons heeft gedaan en zal doen. Juist dan kan het helpen om vast te houden aan specifieke beloften van God. Een aantal suggesties:

- 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.' Mat. 11:28-30
- 'En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.' Luk. 15:20
- 'Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.' Joh. 6:37
- 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' Rom. 5:8
- 'Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.' 2 Kor. 5:21
- 'Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.' 1 Tim. 2:3-4
- 'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.' 1 Joh. 1:9