

Laurens van Lavieren

Laurens van Lavieren (1989) is namens IFES studentenpastor in Amsterdam en werkt sinds 2015 als voorganger bij Via Nova Amsterdam, een zendingsgemeente van de CGK. Hij heeft zijn propedeuse Geneeskunde in Utrecht behaald, zijn bachelor Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en zijn master Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Op het moment is hij net gestart met een nieuw pioniersproject binnen Via Nova: het evangelie ontdekken met twintigers die nooit een kerk zouden binnenstappen. Laurens zal tijdens de Read-It op vrijdagavond en zondagochtend spreken, waarin hij aan de hand van Abrahams geschiedenis in zal gaan op de basis van rust die te vinden is in de Bijbel en wat het concreet betekent om Gods weg te volgen.

Gert-Jan Roest

Gert-Jan Roest is vanaf de oprichting van Via Nova (2002) bij de kerk betrokken als voorganger. In 2016 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op de vraag waarom het evangelie niet meer aan lijkt te sluiten op de vragen en verlangens van mensen uit de westerse cultuur. Ook is hij docent missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en werkte hij in de jaren negentig een tijd voor de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Rusland. Gert-Jan zal tijdens de Read-It op zaterdagochtend spreken over de belofte van God voor ons leven; een belofte waarbij de mens ook actief wordt ingeschakeld.

Bart van Nes

Bart van Nes is namens IFES studentenwerker in Rotterdam. Hij studeerde Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en werkt drie dagen in de week bij de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast verzorgt hij de Toerustingscursus Sprekers bij het Evangelisch College en spreekt hij wekelijks in samenkomsten en jongerendiensten. Tijdens de Read-It zal Bart in de uitzenddienst op zondagmiddag spreken; hierin behandelt hij de vraag hoe we toch verder moeten blijven gaan, ook als het moeilijk wordt of God niet te begrijpen is.